

“Veilig in Jezus’ armen”

Met heel veel bewondering en respect voor zijn kracht en doorzettingsvermogen, is na een kort ziektebed omringd door zijn geliefden rustig in zijn slaap overleden, mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader en trotse opa

LUC DE WILDE

* 20 mei 1943

- Lucas Dirk-

† 8 augustus 2021

Nel de Wilde-Westhoff

Jolanda en Gerrit, *Niels, Jara*

Lucien en Suus, *Dani, Jill*

Luc is thuis, waar wij als gezin deze dagen graag samen met hem zijn.

De rouwdienst en begrafenis vinden op vrijdag 13 augustus, vanwege de huidige maatregelen, plaats in besloten kring.

Wij vinden het fijn uw herinneringen en condoleances te ontvangen via het digitale register [embrasseuitvaartzorg/registers/luc-de-wilde](#) of per post.

Fam. de Wilde • Zeereep 145 • 2681 XJ Monster





LUC DE WILDE

1943 - 2021